

Lied 600 Licht

Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken
werp uw waarheid om ons heen

Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam.

Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood,
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

**Wij verzoeken U te blijven zitten,
totdat de kinderen en het comité
de kerk verlaten hebben.**

**Graag dit programma meenemen naar de
begraafplaats.**

**Verzoek om tijdens de Stille Tocht de STILTE
zoveel mogelijk te respecteren.**

Programma op begraafplaats:

De bloemen worden bij de ingang uitgereikt.

Bij aankomst en verlaten begraafplaats speelt
Muziekver. Sempre Crescendo koraalmuziek.

1. Taptoe signaal. (20.00 uur)
2. Twee minuten stilte
3. Wilhelmus, vers 1 en 6
4. Kranslegging
5. Gedicht
6. Zingen samen lied 247: "Blijf mij nabij...."
7. Dankwoord
8. Bloemen leggen ,
tevens einde van deze bijeenkomst.