

Lied 708 Wilhelmus van Nassouwe

Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik, van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een Prinse van Oranje  
ben ik, vrij, onverveerd,  
den Koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God mijn Heer,  
op U zo wil ik bouwen,  
Verlaat mij nimmermeer.  
Dat ik doch vroom mag blijven,  
uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt

Lied 247 Blijf mij nabij

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.  
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.  
Alles vervalt in 't wisselend getij,  
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is,  
mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.



## Herdenkingsbijeenkomst en Stille Tocht

4 Mei 2022, 19.00 uur Dorpskerk, Diepenveen

m.m.v. kinderen uit het dorp

Spreker: dhr. Jan Terlouw

Jaarthema : "Vrijheid in Verbondenheid "

Muziek: Doré Dubbel Kwartet, zang

Fredrik Kwakkel, orgel

1. Opening: binnenbrengen van de 7 kaarsen  
(symbolisch voor de 7 oorlogsgraven)
2. Welkomstwoord
3. Gedichten door kinderen
4. Muzikaal intermezzo
5. Herdenkingsrede
6. Muzikaal intermezzo
7. Gedicht door een volwassene
8. Samenzang: lied 600 Liedboek
9. Dankwoord en uitnodiging deelname Tocht
10. Start Stille Tocht.