

Een Etty Hillesum bergrede

de lelies in het veld en de trein naar het oosten

de haren op je hoofd in het Jodenkwartier

geen el aan je lengte maar de J in je pas

zijn oog op de mussen maar voor Joden verboden

geen zorgen maar Mischa heb ik niet meer gezien

de dag van vandaag maar de bonnen zijn er doorheen

je Vader weet wat je nodig hebt toch je naam op de lijst

de lelies in het veld en de trein naar het oosten

de lelies in het veld: de lelies in het veld

mijn God mijn God waarom hebt u mij verlaten?

Daniël Drost