

Lied 1010 Vrede

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
O red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
Uw liefde wint de strijd.

**Graag dit programma meenemen
naar de begraafplaats.**

**Verzoek om tijdens de Stille Tocht de
STILTE zoveel mogelijk te respecteren.**

Programma op begraafplaats:

Bij de ingang worden bloemen uitgereikt.

Bij aankomst en verlaten begraafplaats speelt
Muziekver. Sempre Crescendo koraalmuziek.

19.49 - Luiden van de klokken

19.59 - Blazen van de Taptoe

20.00 - 8 Klokslagen

20.00 - Twee minuten stilte

20.02 - Wilhelmus vers 1 en 6

20.05 - Gedicht, door mw. Drozkovska-Halatina

20.10 - Leggen van de Krans

20.11 - Dankwoord en uitnodigen tot het leggen
van de bloemen.