

Lied 708 Wilhelmus van Nassouwe

Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik, van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een Prinse van Oranje  
ben ik, vrij, onverveerd,  
den Koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God mijn Heer,  
op U zo wil ik bouwen,  
Verlaat mij nimmermeer.  
Dat ik doch vroom mag blijven,  
uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt



**2023**

## **Herdenkingsbijeenkomst en Stille Tocht**

**4 Mei 2023, 19.00 uur Dorpskerk, Diepenveen**

Spreker: Jan Helderma over

” Leven met oorlog ”.

Muziek: ADIE fluitkwartet,

Fredrik Kwakkel, orgel

- 19.00 1. Binnenbrengen van de 7 kaarsen  
(symbolisch voor de 7 oorlogsgraven)
- 19.01 2. Welkomstwoord [Harco](#)
- 19.03 3. Muzikaal intermezzo [ADIE fluitkwartet](#)
- 19.08 4. Herdenkingsrede [J.Helderma](#)
- 19.25. 5. Muzikaal intermezzo [ADIE kwartet](#)
- 19.30 6. Gedicht [Kind of Mint](#)
- 19.32 7. Samenzang: lied 1010 Liedboek
- 19.40. 8. Dankwoord en uitnodiging deelname Tocht [Harco](#)
- 19.42 9. Start Stille Tocht.